

Kerstpraise zondag 19 december 2021
Is there room?

Opening

Noel

Love incarnate, love divine, Star and angels gave
the sign.
Bow to babe on bended knee, The Savior of
humanity.
Unto us a child is born, He shall reign forevermore.

Noel, Noel, Come and see what God has done.
Noel, Noel, The story of amazing love!
The light of the world , given for us, Noel.

The Son of God and Son of man, There before the
world began.
Born to suffer, born to save, Born to raise us from
the grave.
Christ the everlasting Lord, He shall reign
forevermore.

Noel, Noel, Come and see what God has done.
Noel, Noel, The story of amazing love!
The light of the world, given for us, Noel.

Vertaling:

*De vleesgeworden liefde,
de goddelijke liefde,
de ster en de engelen gaven het teken,
ga op je knieën bij het kind,
de redder van de mensheid,
een kind is geboren,
hij zal voor eeuwig regeren*

*Noël, Noël,
kom en zie wat God heeft gedaan,
Noël, Noël,
het verhaal van verbazingwekkende liefde,
het licht van de wereld,
voor ons gegeven, Noël*

*Zoon van God en Zoon des Mensen,
Nog voordat de wereld begon,
Geboren om te lijden, geboren om te redden,
Geboren om ons uit het graf op te wekken,
Christus, de eeuwige Heer,
zal Hij voor eeuwig regeren*

*Noël, Noël,
kom en zie wat God heeft gedaan,
Noël, Noël,
het verhaal van verbazingwekkende liefde,
het licht van de wereld,
voor ons gegeven, Noël*

Call His name Jesus

An angel came down to a virgin with an heav'ly word.

The name of the beautiful promise, for a fallen world.

You will give birth to a son, the Child of the most Holy one.

Refrein

And they will call Him Wonderful, Counselor,
Mighty God.

Everlasting Father!

But one name will stand high above all the rest,
Jesus! Jesus!

There's only one name ev'ry tongue shall confess,
Jesus!

Call his name Jesus!

There's no other name that can save us. No other name!

No other Lord can redeem us, He's the only way!
For a child has been given for us, a gift from the Father above.

Refrein

And they will call Him Wonderful, Counselor,
Mighty God.

Everlasting Father!

But one name will stand high above all the rest,
Jesus! Jesus!

There's only one name ev'ry tongue shall confess,
Jesus!

Call his name Jesus!

Salvation, healing and grace in the name above all names!

Call His name Jesus! Call His name Jesus!

He will be a tower of strength for the righteous.
Mighty refuge from the storm that rages.
Ev'ry knee shall bow, ev'ry tongue will cry out.
Jesus! Jesus! Jesus! Jesus!

But one name will stand high above all the rest.
Jesus! Jesus!

There's only one name ev'ry tongue shall confess,
Jesus!

Call His name Jesus.

Salvation, healing and grace in the name above all names.

Call His name Jesus! Jesus! Jesus! Jesus!

Jesus! Jesus! Jesus! Jesus!

Jesus! Jesus! Jesus! Jesus!

Call His name Jesus

Vertaling:

Er kwam een engel bij een maagd met een hemelse boodschap

Dit was de naam van de prachtige belofte voor een gevallen wereld.

"Je zult een zoon krijgen, het Kind van de Almachtige."

*En zij zullen Hem Wonderbare Raadsman,
Machtige God noemen.*

Eeuwige Vader!

*Maar een naam zal boven alle namen zijn: Jezus!
Jezus!*

Er is maar een Naam die door elke tong belijdt zal worden, Jezus!

Noem Hem Jezus!

Er is geen andere naam die ons kan redden. Geen andere naam!

Geen andere Heer kan ons bevrijden, Hij is de enige weg!

Een kind is ons gegeven,

een geschenk van de hemelse Vader.

*En zij zullen Hem Wonderbare Raadsman,
Machtige God noemen.*

Eeuwige Vader!

*Maar een naam zal boven alle namen zijn: Jezus!
Jezus!*

Er is maar een Naam die door elke tong belijdt zal worden, Jezus!

Noem Hem Jezus!

Redding, genezing en genade in de Naam boven alle namen!

Noem Hem Jezus!

Noem Hem Jezus!

*Hij zal een toren van kracht zijn
voor de rechtvaardigen*

Een machtige toevlucht voor de woedende storm.

Elke knie zal buigen,

elke tong zal juichen.

Jezus, Jezus, Jezus, Jezus

*Maar een naam zal boven alle namen zijn: Jezus!
Jezus!*

Er is maar een naam die door elke tong belijdt zal worden, Jezus!

Noem Hem Jezus!

Redding, genezing en genade

in de naam boven alle namen!

Noem Hem Jezus!

Noem Hem Jezus!

Mimestuk

Themastuk

Geef ons vrede

Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen naar
dat land waar geen grenzen bestaan?

't Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.

'k Zie Uw rijk in al die dromen.
'k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht. (2x)

Dona nobis pacem.
Dona dona nobis pacem. (2x)

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.

Make room

A Family hiding from the storm
Found no place at the keeper's door
It was for this a Child was born
To save a world so cold and hollow
The sleeping town they did not know
That lying in a manger low
A Savior King who had no home
Has come to heal our sorrows

Is there room in your heart
Is there room in your heart
Is there room in your heart
For God to write His story

Shepherds counting sheep at night
Do not fear the glory light
You are precious in His sight
God has come to raise the lowly

Is there room in your heart
Is there room in your heart
Is there room in your heart
For God to write His story

You can come as you are
But it may set you apart
When you make room in your heart
And trade your dreams for His glory
Make room in your heart
Make room in your heart

Mother holds the Promise tight
Every wrong will be made right
The road is straight the burden's light
For in His hands He holds tomorrow

Is there room in your heart
Is there room in your heart
Is there room in your heart
For God to write His story

You can come as you are
But it may set you apart
When you make room in your heart
And trade your dreams for His glory

Make room in your heart
Make room in your heart
Make room in your heart
Make room in your heart

Vertaling:

*Een familie schuilt voor de storm
Er was geen plaats bij de herbergier
Een Kind is geboren om de wereld,
die zo koud en leeg is, te redden
De slapende stad wist niet
Dat er een Koning zonder huis
in de kribbe lag.
Hij is gekomen om genezing te brengen.*

*Heb je ruimte in je hart
Heb je ruimte in je hart
Heb je ruimte in je hart
Voor God om Zijn verhaal te schrijven.*

*Herders tellen hun schapen in de nacht
Wees niet bang voor het hemelse licht
Je bent kostbaar in Gods ogen
Hij is gekomen om nederige te verhogen*

*Heb je ruimte in je hart
Heb je ruimte in je hart
Heb je ruimte in je hart
Voor God om Zijn verhaal te schrijven*

*Je kan komen zoals je bent
het kan je heiligen
Als je ruimte maakt in je hart
En je eigen wil verruild voor Gods glorie
Maak ruimte in je hart
Maak ruimte in je hart*

*De moeder houdt de Belofte goed vast
Fouten kunnen worden vergeven
De weg is recht, de last is licht
De dag van morgen ligt in Zijn handen*

*Heb je ruimte in je hart
Heb je ruimte in je hart
Heb je ruimte in je hart
Voor God om Zijn verhaal te schrijven*

*Je kan komen zoals je bent
het kan je heiligen
Als je ruimte maakt in je hart
En je eigen wil verruild voor Gods glorie*

*Maak ruimte in je hart
Maak ruimte in je hart
Maak ruimte in je hart
Maak ruimte in je hart*

He shall reign

In the bleak mid-winter, all creation groans
For a world in darkness, frozen like a stone
Light is breaking, in a stable
For a throne

Refrein:

And He shall reign forevermore, forevermore
And He shall reign forevermore, forevermore
Unto us a child is born
The King of kings and Lord of lords
And He shall reign forevermore, forevermore

If I were a wise man, I would travel far
If I were a shepherd, I would do my part
But poor as I am
I will give to Him my heart

Refrein

Here within a manger lies
The One who made the starry skies
This baby born for sacrifice
Christ, the Messiah
Into our hopes, into our fears
The Savior of the world appears
The promise of eternal years
Christ, the Messiah

He shall reign forevermore, forevermore
And He shall reign forevermore, forevermore
He shall reign forevermore, forevermore
And He shall reign forevermore, forevermore
Unto us a child is born
The King of kings and Lord of lords
And He shall reign forevermore, forevermore

He shall reign (4x)

angels we have heard on high
Sweetly singing o'er the plains
And the mountains in reply
Echo back their joyous strains

Glo-o-o-o-o-o-ria in excelsis deo
He shall reign He shall reign, in excelsis deo

Come to Bethlehem and see
Him whose birth the angels sing,
Come, adore on bended knee,
Christ the Lord, the newborn King.
Glo-o-o-o-o-o-ria in excelsis deo
He shall reign, He shall reign, in excelsis deo

He shall reign (4x)

Vertaling:

*In de gure midwinter kreunt de hele schepping
Voor een wereld in de duisternis, bevroren als een
steen*

*Licht breekt, in een stal
Voor een troon*

Refrein:

*En Hij zal voor eeuwig heersen, voor altijd
Voor ons wordt een kind geboren
De Koning der Koningen en Heer der Heren
En Hij zal voor eeuwig heersen, voor altijd*

*Als ik een wijze was, zou ik ver reizen
En als ik een herder was, zou ik mijn deel doen
Maar arm als ik ben
Ik zal Hem mijn hart geven*

Refrein

*Hier in een kribbe ligt
Degene die de sterrenhemel heeft gemaakt
Deze baby is geboren om te offeren
Christus, de Messias
In onze hoop, in onze angsten
De Verlosser van de wereld verschijnt
De belofte van eeuwige jaren
Christus, de Messias*

*En Hij zal voor eeuwig heersen, voor altijd
Voor ons wordt een kind geboren
De Koning der Koningen en Heer der Heren
En Hij zal voor eeuwig heersen, voor altijd*

Hij zal voor eeuwig heersen!

*Engelen die we in de hoogte
hebben gehoord
zingende over de vlakten
En de bergen echoën als antwoord
hun vreugdevolle melodie
Gloria in excelsis deo
Hij zal regeren*

*Kom naar Bethlehem en zie
Hem wiens geboorte de engelen zingen,
Kom, aanbid op gebogen knie,
Christus de Heer, de pasgeboren Koning.
Gloria in excelsis deo
Hij zal regeren!*

He is still the Christ of Christmas

He is still the Christ of Christmas,
He is still the part of the story I love to tell.
He is still "peace on earth", and joy to the world.
He is still the Christ of Christmas, still Emmanuel.

Refrein:

He is still the Christ of Christmas,
He is still the part of the story I love to tell.
He is still "peace on earth", and joy to the world.
He is still the Christ of Christmas, still Emmanuel.

Jesus started Christmas long ago in Bethlehem,
yeah,
and there have been a lot of Christmas
celebrations since then.
We have seen traditions come and go since that
first Christmas day,
but there's one thing that will never change, I want
the world to hear me say:

Refrein:

He is still the Christ of Christmas,
He is still the part of the story I love to tell.
He is still "peace on earth", and joy to the world.
He is still the Christ of Christmas, still Emmanuel.

Christmas is a time for tinsel, trees and lights, yes it
is,
a special holiday when the whole world shines so
bright.
But the celebration started back on that first
Christmas day,
when the Prince of Peace came to bring the light,
and to show the world the way!

Refrein:

He is still the Christ of Christmas,
He is still the part of the story I love to tell.
He is still "peace on earth", and joy to the world.
He is still the Christ of Christmas, still Emmanuel.

Emmanuel, Emmanuel,
God came to live with us. God came to live in us.
He came to bring a promise that He'd come again
some day.

He is still the Christ of Christmas,
He is still the part of the story I love to tell.
He is still "peace on earth", and joy ----- to the
world.
He is still the Christ of Christmas, still Emmanuel.

O come let us adore Him. O come let us adore Him.
Still the Christ of Christmas, still Emmanuel.
Joy to the world, the Lord is come. O let us sing,
He is stil the Christ of Christmas, still Emmanuel.

Go tell it on the mountain.
Still the Christ of Christmas, still Emman
Gloria Gloria,
The light of the world has come for all mankind

Still the Christ of Christmas
Still the Christ of Christmas
Still the Christ of Christmas, still Emmanuel
He's still the Christ of Christmas

Vertaling:

*Hij is nog steeds de Christus waar het kerstfeest om draait,
Hij is nog steeds het belangrijkste deel van het verhaal dat ik graag vertel.
Hij is nog steeds „Vrede op aarde“,
en de vreugde van de wereld.
Hij is nog steeds de Christus waar het kerstfeest om draait, nog steeds Immanuel*

*Het kerstfeest begon met Jezus lang geleden in Bethlehem,
Er is sindsdien al heel vaak kerstfeest gevierd. Wij hebben veel tradities zien komen en gaan sinds het eerste kerstfeest,
maar er is een ding wat nooit verandert, ik wil dat de hele wereld het hoort:*

*Hij is nog steeds de Christus waar het kerstfeest om draait,
Hij is nog steeds het belangrijkste deel van het verhaal dat ik graag vertel.
Hij is nog steeds „Vrede op aarde“,
en de vreugde van de wereld.
Hij is nog steeds de Christus waar het kerstfeest om draait, nog steeds Immanuel*

*Kerstfeest is een tijd met klatergoud, bomen en lichtjes,
Een speciale feestdag waarin de hele wereld helder schijnt
Maar het feest begon op die eerste kerstdag, Toen de Vredevorst het licht kwam brengen en om de wereld de weg te laten zien.*

*Hij is nog steeds de Christus waar het kerstfeest om draait,
Hij is nog steeds het belangrijkste deel van het verhaal dat ik graag vertel.
Hij is nog steeds „Vrede op aarde“,
en de vreugde van de wereld.
Hij is nog steeds de Christus waar het kerstfeest om draait, nog steeds Immanuel*

*Immanuel, Immanuel,
God kwam onder ons leven, God kwam in ons te
leven, Hij kwam om de belofte te brengen, dat Hij
op een dag terug zal komen.*

*Hij is nog steeds de Christus waar het kerstfeest om
draait,
Hij is nog steeds het belangrijkste deel van het
verhaal dat ik graag vertel.
Hij is nog steeds „Vrede op aarde“,
en de vreugde van de wereld.
Hij is nog steeds de Christus waar het kerstfeest om
draait, nog steeds Immanuel*

*Komt laten wij aanbidden, laten wij aanbidden, Nog
steeds de Christus waar kerst om draait, nog steeds
Immanuel
Vreugde van de wereld, de Heer is hier, kom laat
ons zingen.
Nog steeds de Christus waar kerst om draait, nog
steeds Immanuel
Roep het over de aarde
Nog steeds de Christus waar kerst om draait, nog
steeds Immanuel
Gloria Gloria
Het licht van de wereld is gekomen voor alle
mensen. Nog steeds de Christus waar kerst om
draait.*

*Nog steeds de Christus waar kerst om draait, Nog
steeds de Christus waar kerst om draait, nog steeds
Immanuel.
Hij is nog steeds de Christus waar kerst om draait.*

Afsluiting

Ere zij God

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.

Ere zij God in den hoge,
Ere zij God in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
Vrede op aarde, vrede op aarde.
In de mensen, in de mensen een welbehagen.
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen.

Ere zij God, ere zij God,
in den hoge, in den hoge, in den hoge.
Vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.



www.jongerenkooronevoice.nl



@jongerenkoor1voice



@one_voice_jongerenkoor



ije_onevoice@hotmail.com